

Zondagochtend 28 maart 2021

Wakker worden met een wens die uitkomt: een onderwerp.

De energie, de wind komt tot leven, de veronderstellingen en ideeën op het onderwerp kriebelen, zal het gevoel net zo zijn als vorig weekend.

Het is een andere believing om thuis een les te leven, meer van jezelf, boeken liggen altijd klaar en in zicht.

Voordat je de les echt gaat starten is zij al begonnen.

Wat is het gevoel bij de het mysterie van de liefde, wat is het gevoel bij de waarde van de stilte.

Je eigen mysterie en waarde is bekend maar wat vertelt Patanjali en wat vertelt Angela, zou het weer bij elkaar komen en wat wordt aangevuld en hoe.

We leven nu een jaar in een vreemde bubbel, nog meer moet je voor jezelf en je dierbaren zorgen, hoe doe je dat, zorg je eerst voor jezelf of eerst voor je naasten, waar zit je kracht, waar zit de aanjager.

Een jaar lang wordt je bestookt vanaf diverse kanten en je pikt wel elementen op waar je wat mee doet en wat van leert, echter te weinig.

Mysterie van de liefde en Waarde van de stilte lijkt nu wel meer impact te hebben, hoe kan dat. Het ratelt en het loopt, het draait en het voelt. Komt dat door een jaar Spirituele School, leert dat meer dan andere prikkels die op je afkomen.

Baby anjers staan op de tafel in roze, donkerroze en oranje-rood, nimmer goed bekeken, wat zijn ze mooi als je ze van dichtbij bekijkt.

Kortom dit is de start van de les „De Waarde van de Stilte,,.

De start van vandaag, deze week of zonder tijd, het wordt vervolgd, het borrelt en bruist.

Thuis lessen, thuis leven, thuis ontwikkelen. Het kan toch wel!

Liefs aan Angela

(Afgelopen maandag gestart met volwaardig eten zonder snackmomenten, zou dat ook Het mysterie van de liefde zijn.....ben benieuwd wat De waarde van de stilte gaat brengen...)